

† **Triene Maessen (97 jaar)**
weduwe van Nelis Golsteijn

Zij werd geboren op 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus en net zoals deze heilige had zij een grote liefde voor dieren. Triene groeide op in de Hoogstraat op de Slek, waar ze ook de liefde van haar leven vond in Nelis. Zij leidde een bezig en zorgzaam leven; toch vond ze tijd om met haar kinderen te spelen, of om met Nelis te kaarten. Ze opende haar handen om nieuw leven te verwelkomen, want kleinkinderen werden geboren. Ook moest zij haar handen openen toen Nelis overleed. Zij heeft hem erg gemist; hoewel zij honderd wilde worden, bleef ook het verlangen om met hem herenigd te worden. Het betekende veel voor haar dat zij kon blijven wonen op die vertrouwde plek aan de Hoogstraat, waar zij liefdevol verzorgd werd. Triene had graag veel bezoek van haar gezin en mocht meemaken dat achterkleinkinderen geboren werden. Toen zij niet meer naar de kerk kon gaan, ontving zij thuis de Communie. Haar geloof was een deel van haar leven en een bron van kracht. Omdat zij steeds meer zorg nodig had, verhuisde zij via de Ark naar de Egthe. Nu werd haar leven voltooid en is zij voorgoed thuisgekomen in het Koninkrijk van God. Triene hield zich vast aan deze woorden: *“Degenen die ik liefheb verlaat ik, om diegenen die ik liefhad terug te vinden.”*